

70 år.



Annette Sjöberg,
Arkelstorp.

Sjuttio år fyller på onsdag fru Annette Sjöberg, maka till f. maskinisten T. P. Sjöberg, förut bosatt i Värestorp, Immeln, men numera boende i Arkelstorp. Jubilaren är mor till elva barn, varav tio finns kvar i livet. Hon har förutom arbetet med hemmet också gjort en god insats som tillfällig hjälp i hem och lantbruk. Om henne kan sägas, att hon alltid varit villig hjälpa, där hjälp behövts. Själspråkslöst uttrycker hon sig ofta: "Det är så lite en kan göra, är en gått sina fjät, så har en."

Vår älskade lilla

Stig Ronnie

född 15/11 1949

har i dag lämnat oss alla i den djupaste sorg.

Hanaskog den 19 maj 1952.

WENDLA o. SIVERT SKOOG.

Eddie och Hans.

Tryggare kan ingen vara
Än Guds lilla barraskara.



Min kära maka,
vår ömt älskade mor

MARIA

har lämnat oss i outhärlig sorg och saknad, 47 år gammal, i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och många vänner.

Hanaskog den 13 juni 1947.

JOHN JOHNSON.

Barnen.

Så tag nu mina händer och led Du mig
Att saligt hem jag länder, o Gud, till dig.

Sv. Ps. 297.

För dem, som vilja följa den avlidna till hennes sista vilorum, meddelas, att jordfästningen äger rum i Kviinge kyrka tisdagen den 17 juni kl. 15. Samling vid gravkapellet. Bjudes endast på detta sätt.



Vår kära lilla Mor,
Mormor och Farmor

Hanna Skoog

har i dag stilla avlidit i sitt 74:de levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss barn och barnbarn, släkt och vänner.

Hanaskog den 14/1 1953.

BARNEN.

Ps. 579.

För dem, som vilja följa den avlidna till den sista vilan, meddelas, att begravningen äger rum i Kviinge kyrka den 20/1 1953 kl. 13.30.

